

De første planer

Da 1. verdenskrig brød ud, holdt Danmark sig neutralt. Men risikoen for et tysk angreb var stor. Og hvis angrebet kom, skulle den jyske del af hæren trække sig tilbage til Mors. Dermed blev færgeforbindelsen mellem Glyngøre og Nykøbing livsvigtig. Den skulle beskyttes for enhver pris og derfor blev Glyngøre pakket ind i pigtråd og forvandlet til en fæstningsby...

En morgen i slutningen af juli 1908 trådte en rank, yngre hær officer i land fra Nykøbing-færgen og bevægede sig med blankpudsede støvler foran et par soldater med oppakning gennem Glyngøre ad vejen mod Skive.

Soldater var ikke et dagligt syn i byen, bortset fra dem, der passerede med toget på vej hjem eller på vej til tjeneste ved regimentet i Viborg, så den lille trop vakte opsigt.

Officeren forlod landevejen, krydsede vejen til Pinen Kro og stod kort efter på den gamle gravhøj, Kongehøj. Her blev der pakket ud, og i flere timer arbejdede han med kikkert, kort og skitseblok. Så blev der pakket sammen.

Kaptajnen førte sine folk fra kæmpehøjen mod nordøst forbi Sundhøj, over Visdalen, forbi ejendommen Trædholm og op mod Skivhøj - det eneste punkt i bakkerne over Glyngøre, hvor Glyngøre Hallen ligger i dag.

Igen blev der observeret og noteret, før den lille gruppe fortsatte videre ad bakkekammen og ned mod jernbanelinjen, op til gennem lyngen med kurs mod Sæby Kirke. Halvvejs mellem jernbanen og kirken blev der kommanderet stop, og fra en bakkeås over Sæbyvej med storslået udsyn over landskabet gjorde kaptajn Louis Nielsen de sidste notater.

Få uger senere kunne han præsentere sit færdige arbejde for den danske generalstab: Den første konkrete plan for en borhovedstilling ved Glyngøre - en stilling, der kunne forsvare færgeoverfarten og dermed reelt Nykøbing og Mors mod

En fæstning bygges i Glyngøre - elevtekst 1

en fremtrængende fjende fra syd. Mors var nemlig udset som tilflugtssted for den jyske hær, hvis Danmark kom under angreb fra syd.

Ingen vidste, at planen blot seks år senere ville danne grundlag for et langt mere omfattende projekt, at Glyngøre skulle forvandles til en pindsvinestilling med skyttegrave og pigtrådsspærringer i kilometermål, at bakkerne ville genlyde af kanonskud, at soldater ville omkomme her, og at selveste kong Christian X personligt skulle komme til at inspicere befæstningen.

I dag er det meste glemt. Men få tilbageværende spor findes stadig i Glyngøre.

